



GÖLTEPE ŞEHİT CİHAN ERAT  
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

# TARİHSEL

TARİH DERGİSİ MART 2025

ZAFERİN 110. YILINDA



ÇANAKKALE CEPHESİ

*"Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber  
Şana ağuşunu açmış duruyor Peygamber"*

# İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN

03

**TARİHİ BİR DİRENİŞ: ÇANAKKALE**

04

Oğuzhan BATTAL

**KAHRAMANLARIN İZİNDE: ÇANAKKALE MUHAREBELERİ**

12

Uğur SIVRI

**TÜRKLER ÖLMekten KORKMUYOR (ŞİİR)**

10

Evren YAVUZ

**VATAN UĞRUNA: DOKTOR TARIK**

16

Jale BİLGİN

**ŞEHİT OLMAK SENİN DE HAKKIN (ŞİİR)**

11

Bilal SONGOR

**SEFERBER OLAN TÜRK HALKINA!**

22

Eray SÜKÜT





GÜLTEPE ŞEHİT CİHAN ERAT  
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

# EDİTÖRDEN

OĞUZHAN BATTAL

Tarih, milletlerin hafızasıdır. Geçmişte yaşanan büyük zaferler ve kahramanlık destanları, sadece birer olay değil; geleceğe yön veren, milletleri bir arada tutan, bağımsızlık ruhunu daima canlı tutan mihenk taşlarıdır. Çanakkale Zaferi, işte bu hafızanın en güçlü sayfalarından biridir.

Tarihten aldığımız ilhamla, gelecek nesillere bu kutsal mirası aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bugün, Çanakkale ruhunu yaşatmak ve anlamak, sadece geçmişi anmak değil; bağımsızlık bilincimizi, birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştirmek demektir.

Türkün ateşten gömlek giydiği bu var olma mücadelesinde yüce Türk milleti topuyla, tüfeğiyle, kaniyla bağımsızlığını karşısındaki muazzam güce rağmen, yılmadan ve fedakârca kazanmıştır. Çanakkale Zaferi zor şartlar altında binlerce şehit verilerek kazanılmış mukaddes bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır.

Bu özel sayımızda, 18 Mart 1915'te vücut bulan ve milletimizin bağımsızlık inancını perçinleyen Çanakkale Destanı'nı tüm yönleriyle ele alıyoruz. Bizlere böyle bir zaferin gururunu yaşatan şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun.

Ayrıca özel sayımıza yazılarıyla destek veren okulumuz Tarih öğretmenleri Jale Bilgin'e ve Uğur Sivri'ye, Anadolu Teknik Programı 11-E sınıfından öğrencilerimiz Evren Yavuz'a , Bilal Songor'a ve Anadolu Meslek Programı 9-E sınıfından öğrencimiz Eray Süküt'a teşekkürü borç bilirim.

# TARİHİ BİR DİRENİŞ: ÇANAKKALE

OĞUZHAN BATTAL

(Tarih Öğretmeni)

*“Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?  
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi  
Tependen yol bulmak için Marmara’ya  
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya”*



**T**arih boyunca hiçbir millete nasip olmayan ve yüce Türk milletinin kahraman evlatlarınca verilen bir büyük mücadelenin adıdır Çanakkale... Şairin ifadesiyle, Bedrin aslanlarının kükrediği ateşten bir imtihandır Çanakkale...

Çanakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri ara-

sında gerçekleşen en kritik savaş alanlarından biri olmuştur. 1915-1916 yılları arasında süren bu cephede, özellikle deniz harekâtı büyük bir önem taşımıştır. İtilaf Devletleri'nin amacı, Osmanlı başkenti İstanbul'u ele geçirmek ve Rusya ile daha kolay bir bağlantı kurmaktı. Ancak Osmanlı kuvvetleri, deniz ve kara savaşlarında büyük bir direniş göstererek bu

planı başarısızlığa uğratmıştır. İtilaf Devletleri, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u ele geçirmeyi hedefliyordu. Osmanlı'yı savaş dışı bırakarak Almanya'nın müttefiklerinden birini kaybetmesini sağlamak, Boğazlar üzerinden Rusya'ya destek vererek Doğu Cephesi'ni güçlendirmek ve Balkan devletlerini kendi yanları-



na çekmek istiyorlardı. Bu amaçlar doğrultusunda İngiltere ve Fransa, büyük bir donanma gücüyle Çanakkale Boğazı'na saldırmaya karar verdi. Ancak Osmanlı'nın tahmin edilenden çok daha güçlü bir savunma hattına sahip olduğu ilerleyen süreçte anlaşıldı.

### **Deniz Harekâtının Seyri**

İtilaf Devletleri, Çanakkale Boğazı'nı geçmek için yoğun bir deniz

saldırısı düzenlemiştir. 19 Şubat 1915'te İngiliz ve Fransız donanmaları Osmanlı tabyalarına karşı topçu ateşini açarak ilk büyük saldırıyı gerçekleştirmiştir. İtilaf donanması 25 Şubat 1915 yılında boğaz girişindeki Osmanlı mevzilerine saldırı düzenlese de Türk asker tarafından gösterilen direniş sonucunda geri çekilmek zorunda kalmıştır. Osmanlı kuvvetleri,

Çanakkale Boğazı'nı güçlü tabyalar, topçu bataryaları ve mayınlarla koruyordu. Bu savunmanın en önemli unsurlarından biri de Nusret Mayın Gemisi'nin kritik rolüydü. 8 Mart 1915'te Nusret, Erenköy Koyu'na 26 mayın döşeyerek İtilaf donanmasına büyük kayıplar verdirdi. Bu mayınlar, 18 Mart saldırısında İtilaf donanmasının en büyük yenilgilerinden



*Nusret'in 1912'de Kieler Förde'de deniz denemeleri esnasında*



*Terk edilen Kraliyet Donanması zırhlısı HMS Irresistible'nin batışı (18 Mart 1915)*



*Ocean Zırhlısı'nı dümeninden vurarak batıran Seyit Onbaşı*



*Birleşik Filo'nun panoramik görüntüsü*



*Fransız zırhlısı Bouvet'in batışı (18 Mart 1915)*

birini yaşamasına neden oldu. 18 Mart 1915 günü İtilaf donanmasının en büyük saldırısı gerçekleşti. İngiliz ve Fransız gemileri boğazdan geçmeye çalıştı. Nusret Mayın Gemisi'nin önceden döşediği mayınlar sonucunda ve Osmanlı topçularının etkili atışları karşısında Bouvet, Irresistible ve Ocean adlı savaş gemileri battı; birçok gemi de ağır hasar aldı. Bu yenilgi, İtilaf Devletleri'nin deniz harekâtından vazgeçmesine ve kara harekâtına yönelmesine neden oldu.

### **Kara Harekâtının Seyri**

Çanakkale Cephesi'ndeki deniz harekâtı, Osmanlı'nın üstün savunma yeteneğini ve stratejik dehasını gösteren tarihi bir olaydır. Bu zafer, Türk tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri



*Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa*

olmuş ve "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe kazımıştır. Deniz harekâtının 18 Mart 1915'te başarısız olmasının ardından, İngiltere ve Fransa, Osmanlı kuvvetlerini karadan mağlup etme planını devreye soktu. Gelibolu Yarımadası'na büyük bir çıkarma yaparak Osmanlı kuvvetlerini püskürtmek, stratejik öneme sahip tepeleri ele geçirerek Boğaz'ı

kontrol altına almak ve nihayetinde Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak temel hedeflerdi. İngiliz, Fransız, Avustralya ve Yeni Zelanda (ANZAC) kuvvetlerinden oluşan büyük bir ordu hazırlandı ve 25 Nisan 1915 tarihinde çıkarma harekâtı başlatıldı. İtilaf Devletleri, Gelibolu Yarımadası'nın çeşitli noktalarına çıkarma gerçekleştirdi. Arıburnu'nda Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri karaya çıktı, ancak Osmanlı savunması karşısında ağır kayıplar verdiler. Mustafa Kemal'in önderliğindeki 19. Tümen'in zamanında müdahalesi sayesinde ANZAC kuvvetleri ilerleyemedi. Seddülbahir bölgesinde İngiliz ve Fransız birlikleri çıkarma yaparak ilerlemeye çalıştı, fakat Osmanlı savunması özellik-

le Kirte ve Alçıtepe bölgelerinde büyük bir direniş gösterdi. Kumkale'de Fransız birlikleri oyalama saldırısı düzenledi, ancak Osmanlı kuvvetlerinin sert direniş bu girişimi etkisiz hale getirdi. Kara harekâtı boyunca Gelibolu Yarımadası'nın engebeli arazisi, Osmanlı ordusunun güçlü savunması ve İtilaf kuvvetlerinin stratejik hataları savaşın oldukça kanlı geçmesine neden oldu. 25-28 Nisan 1915'teki ilk çıkarma muharebelerinde, İtilaf Devletleri kıyıya çıkmaya çalışırken Osmanlı birlikleri onları durdurdu. Özellikle Conkbayırı ve Kocaçimen Tepesi'nde Mustafa Kemal'in "**Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum**" sözü büyük bir direnişin simgesi haline geldi. 4 Haziran 1915'te gerçekleş-



19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal ve askerleri

şen Üçüncü Kirte Muharebesi'nde İngilizler Alçıtepe'yi ele geçirmek için saldırdı ancak Osmanlı savunması bu saldırıyı püskürttü. 6-21 Ağustos 1915 tarihleri arasında Anafartalar ve Conkbayırı Muharebeleri gerçekleşti ve Mustafa

Kemal'in liderliğindeki Osmanlı birlikleri büyük bir zafer kazandı, düşman ilerleyişi durduruldu. Son olarak, 19-20 Aralık 1915 tarihlerinde İtilaf Devletleri, ağır kayıplar vermeleri ve başarısız olmaları nedeniyle Gelibolu'yu tahliye

Avustralya 1. Tugay 4. Taburunun karaya çıkışı (Saat 8.00, 25 Nisan 1915)



etmek zorunda kaldı. Çanakkale Cephesi'ndeki kara harekâtı Osmanlı Devleti açısından büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Osmanlı ordusunun savunma gücü bir kez daha kanıtlanmış, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik yeteneği ve askeri dehası ortaya çıkmıştır. İtilaf Devletleri büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmış ve “Çanakkale Geçilmez” sözü tarihe kazınmıştır. Çanakkale Cephesi'ndeki kara harekâtı, dünya tarihindeki en önemli savaşlardan biri olarak kabul edilir. Türk milletinin azmi, direnci ve kahramanlığı sayesinde Çanakkale, Osmanlı'nın en büyük savunma başarılarından biri olarak tarihe geçmiştir.

İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Boğazı'nı ele geçirerek İstanbul'u düşürme ve Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakma planı başarısızlıkla sonuçlandı. Bu durum savaşın genel seyrini etkiledi. Osmanlı askeri, savunma hatlarında büyük bir başarı gösterdi ve İtilaf kuvvetlerini ağır kayıplara uğratarak geri çekilmeye zorladı. Her iki taraf da ciddi kayıplar yaşadı. Osmanlı tarafında yaklaşık 250.000, İtilaf



Esat Paşa ve maiyeti



Yarbay Mustafa Kemal siperde düşmanı izliyor.



Kara harekatında görev almış Türk komutanları





## TÜRKLER ÖLMekten KORKMUYOR

Karşımızda koca bir donanma,  
Bu toprakları vereceğiz sanma!  
Adım adım savaş başlıyor,  
Türkler ölmekten korkmuyor.

Türk askeri geri adım atmaz,  
Bu vatanın topraklarını bırakmaz!  
Çanakkale'yi biz varken aşamaz,  
Bu topraklara kimse ayak basamaz.

Şehit oldu hep arkadaşlarım,  
Kanlarını yerde bırakmayacağım!  
Canım pahasına savaşacağım,  
Belki ben de şehit olacağım.

Olursam şehit, ağlama ana!  
Bir öpücük kondur mezarıma...  
Şehit oldum Çanakkale'de,  
Ruhum benim huzur içinde.

Kardeşlerim, bırakmayın Çanakkale'yi!  
Düşünmeyin sakın onlara vermeyi,  
İşin sonunda ölüm olsa bile,  
Koru kanının son damlası ile!

**Evren YAVUZ**

(Anadolu Teknik Programı (ATP) 11-E Öğrencisi)

## ŞEHİT OLMAK SENİN DE HAKKIN

Gardını düşürme sakın,  
Geliyorlar akın akın!  
Düşman askerine bir bakın,  
Toprağı vermekten sakın!  
Şehit olmak senin de hakkın.

İşte düşman, gördüm seni!  
Çanakkale içinde vurdular beni...  
Yara içinde bıraktı bedenimi,  
Bu toprakları verme sakın!  
Şehit olmak senin de hakkın.

Asker Çanakkale'de savaşırken,  
Analar evde ağlayıp dururken,  
Onca Mehmetçik şehit olurken,  
Bu toprakları verme sakın!  
Şehit olmak senin de hakkın.

Çanakkale geçilmez!  
Mehmetçik pes etmez!  
Şehitler asla ölmez!  
Bu vatan bölünmez!  
Şehit olmak senin de hakkın.

**Bilal SONGOR**

(Anadolu Teknik Programı (ATP) 11-E Öğrencisi)

# KAHRAMANLARIN İZİNDE: ÇANAKKALE MUHAREBELERİ

Uğur SIVRI

(Tarih Öğretmeni)

*“Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i...  
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...  
Sana dar gelmeyecek makberî kimler kazsın?  
“Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın.”*



**1** 8 Mart 1915 Türk savaş tarihi içinde yerini alan en önemli olaylardan sadece bir tanesidir. Bu tarih aslında bir zafer günü kutlamaları olarak karışımıza çıksa da yaklaşık 252.000 şehit dolayısıyla “Şehitleri Anma Günü” olarak anılmaktadır. 18 Mart’ı bir eğlence, düşmanın yurttan atılışı ve büyük bir zafer olarak kutlamak istesek de akıllarda hep

252.000 şehidin acısı canlanır. Bu nedenle Çanakkale’yi bize zafer yapan kahramanlarımıza bu yazıda yer vermek amaçlanmıştır.

### **Yahya Çavuş (Ezineli)**

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Koçali köyünde doğup büyüyen Yahya Çavuş, Balkan savaşları sırasında Osmanlı ordusunun içinde yer almış ve bu savaşın içinde edindiği tecrübelerle I. Dünya

Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde savaşmıştır. Bu cephede 9. Tümen’e bağlı 26. Alay 3. Tabur 10. Bölük 1. Takım komutanı olarak görev yapmıştır. Bu cephe hem deniz hem de kara savaşlarının yapıldığı bir cephe olduğu için Yahya Çavuş Ertuğrul Koyu çıkarmasında ön plana çıkmıştır. İtilaf donanması Ertuğrul Koyu’na çıkarma yapmadan önce bölgeyi temizlemek



amacıyla denizden ağır bir bombardıman ateşi açmış ve peşinden karaya çıkmıştır. Çıkan çatışmada 10. Bölük komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey yaralanarak komutayı kaybetmiş ve en kıdemli asker olarak komutayı Yahya Çavuş devralmıştır. Balkan savaşlarında edindiği tecrübeyle stratejik noktalardan karaya çıkmaya çalışan İtilaf askerleri üzerine yoğun ateş

açış ve sadece 200 İtilaf askeri karaya çıkabilmiştir. Yahya Çavuş emriyle kum tepeleri arkasında siper alan askerlerimizin yeri İngiliz keşif uçakları tarafından tekrar bombardıman altına alınmıştır. Ertesi gün (26 Nisan 1915) yapılan çıkarmayla İtilaf askerleri Ertuğrul Koyu'ndan ilerlemeye başlamış ve Tekke koyundan desteğe gelen yardımcı kuvvetler ile

birlikte Osmanlı askerlerini çapraz ateşe almıştır. Ağır kayıplar veren Osmanlı askerler geri çekilmiş ve Yahya Çavuş'ta bacağından yaralanmıştır. Kirte köyündeki 26. Alay karargahına ulaşan Yahya Çavuş sahra hastanesinde tedavi olmuştur. Burada yapılan sayımda bölükten geriye sadece 67 asker kaldığı anlaşılır. Tedavisinin ardından Yahya Çavuş Kirte bölgesin-

deki muharebeye katılır ve burada ağır yaralanarak Ecabaat Devlet

Hastanesi'ne kaldırılır. Kaynaklarda 5 Haziran 1915 tarihinde şehit olduğu yazılır. Yahya Çavuş ve beraberindeki askerlerin verdiği bu eşsiz mücadele 1962 yılında Kültür Bakanlığı tarafından bölgeye yapılan bir şehitlik ile taçlandırılmıştır. Ertuğrul Koyu çıkarması sırasında kazılan siper ve savaş bölgesine uygun şekilde yapılan bu şehitlik, 1992 yılında restore edilmiş ve günümüzde hala ziyarete açık şekildedir. Ezineli Yahya Çavuş ve silah arkadaşlarına rahmet, saygı ve minnetle ...

### **Albay Cevat Çobanlı**

#### **(18 Mart Kahramanı)**

Cevat Paşa İstanbul'da doğmuş, Galatasaray Lisesi'nde okumuş ve Harp okuluna geçerek Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle okulu birincilik ile bitirmiştir. Padişah yaverliği yapmış, 1894'teki büyük İstanbul depreminde yıkılan kışlaları onarım görevindeki başarıları nedeniyle "Gümüş Liyakat Madalyası" verilmiştir. Askeri başarıları nedeniyle de "Mecidiye Nişanı" ve



*"Mecidiye Nişanı" 29 Ağustos 1852 - 1922 tarihleri arasında verilen askeri ve kahramanlık nişanıdır.*

Bulgar Presinden "Liyakat Nişanı" almıştır. Çanakkale Deniz Savaşlarında özellikle boğaz savunmasında Cevat Paşa askeri strateji ve planlaması ile üstün bir başarı göstermiştir. Nusret Mayın Gemisi'nin karanlık liman bölgesine mayın dökmesini özellikle istemiş

ve bu sayede J. de Robeck komutasındaki İngiliz ve Fransız donanmalarına ağır kayıplar

verdirmiştir. 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa'nın hatıralarına bu durum şu şekilde yansımıştır: "Düşman donanmasına Çanakkale Boğazı'na yaklaşmak ve boğazı zorlayıp İstanbul'a gelmek fırsatını vermeyenlerin birincisi Cevat Paşa, ikincisi ben, kesin sonucu sağlayanı da Anafartalar Komutanı Mustafa Kemal Paşa'dır." Bu toprakları kanlarıyla sulayarak bize vatan yapan, vatani korumak için şehit olan, gözünü kırpmadan ölüme yürüyen cesur şehit ve gazilerimize rahmet, saygı ve minnetle ...



*Yahya Çavuş Anıtı*



*Cevat Paşa ve Kurmaylar*



*Cevat Paşa, karargâh subayları ile birlikte*

# VATAN UĞRUNA: DOKTOR TARIK

Jale BİLGİN  
(Tarih Öğretmeni)

*“Şühedâ gövdesi, bir bakışana, dağlar, taşlar...  
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,  
Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor;  
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!”*



Necmettin Çirçelik Arşivi

**D**ünyanın en kanlı savaşında; Çanakkale’de en değerli en çok aranan, yokluğu nedeniyle en çok sıkıntı yaşanan sizce neydi? Postal, tüfek, battaniye, palto, yiyecek, içecek... Evet bunların hepsi değerliydi ve hepsine ihtiyaç vardı. Ancak sınırlı miktarda olduğu için en çok sıkıntı yaşanan en değerli şey ağrı kesicilerdi. Çünkü az ve kıymet-

liydi. Doktorlar bu az sayıdaki ağrı kesiciyi sadece kurtarabilecekleri, ameliyat yaparak yeniden yaşatabilecek askerlere veriyorlardı. Sadece kurtarabileceklerine... Yarası ağır ve derin olanlara veremiyorlardı. Çanakkale Zaferi’nin 110.yılında Dr. Tarık Nusret’in hikayesini paylaşmak isteriz: Cephede savaş tüm acımasızlığı ile devam ederken siperlerimizin

bulduğu yerde çadırlar kuruyor, çadırların içerisinde ameliyathaneler. Fakat yaralı askerlerimiz ameliyata alınmadan önce çadırın önünde bulunan masaya yatırılıyordu. Masanın başında elinde ağrı kesici ile bekleyen sorumlu bir doktor oluyordu. Doktorlarımız şuna karar vermekle yükümlüydüler; masaya yatırılan askerimiz ameliyat çadırına alınıp





ameliyat edildiği takdirde yaşayabilir mi yaşayamaz mı? Eğer yaşama ihtimali varsa o zaman ağrı kesici iğne askerimize yapılarak ameliyata alınıyordu. Yaşama ihtimali olmayanlar ise ağrı kesici yapılmadan gölge bir sedire alınıyordu. Doktorlarımız bu ağır sorumluluk altında zor bir görev yürütüyorlardı. Ölüme mahkum bir yaralı olsa bile o ağrıyı çekmemek

şüphesiz bir askerimizin hakkıydı. Ama Çanakkale öyle yoklukların yaşandığı bir fedakarlık destanıydı ki doktorlarımız yaşama ihtimali düşük askerimizi elemek zorunda kalıyordu. Bir asker yatırılıyor masaya. Doktor bakıyor ki yaşama şansı yok, “kaldırın” diyor. Sonra hemen ardından başka bir asker, sonra başka bir tane daha... Çünkü resmen ölüm yağıyor siperlere.

Bakıyor ki ondan da umut yok tekrar “kaldırın” diyor. Sonra bir başkası daha... Ve bir asker daha getiriliyor masaya. Doktor bu sefer daha dikkatli bakıyor askere. Bakıyor ama görüyor ki umut yok. Cümlesi yine aynı, değişmiyor. “Bunu kaldırın.” Tam o sırada sedyede yatan askerimiz kalan son takatıyla sesleniyor doktora: “Baba”. Oradaki askerler kaskatı

kesiliyor. Asker yalvarıyor, “Baba benim ben, beni tanımadın mı?” Herkes doktorun ne yapacağını beklerken doktor oğlunu görmek için siper ettiği şıngıralı elinin arkasından sedyecilere şöyle sesleniyor: “Onu gölge bir yere kaldırın.” Bu olayın ardından birkaç saat sonra o doktor görevini başka bir arkadaşına devredip hemen yaralı askerlerin arasına koşuyor. Herkesin çoktan öldüğünü görüyor. O arada az önce ağrı kesiciyi yapamadığı oğlunu buluyor. Ona sarılıyor, doyasıya öpüyor ve gözyaşları içerisinde oğlunu



*Doktor Tarık Nustret*

kucaklayıp “Affet oğlum, onu sana yapamazdım. O başka askerin hakkıydı.” diyerek şehit olan oğlunu bağrına basıyor. İşte bu topraklar ölüm döşeğindeki oğluna bile ayrıcalık yapmayan Doktor

Tarık Nusret gibi fedakar insanlar tarafından kazanılmıştır. Çanakkale Savaşını kazandığımız o tarihi anlardan biri de hiç şüphesiz Doktor Tarık Nusret’in hakkı olmadığı için öz oğluna ağrı kesiciyi yapamadığı o andır. Çanakkale’de, Sakarya’da Türk’ün vatan sevgisini tüm dünyada gösteren Doktor Tarık Nusret, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş gibi adını tarihin tozlu sayfalarına kazımış ya da ismi hiçbir yerde geçmeyen tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Çanakkale bir zaferdir, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir destandır.

*Yaralı Türk askeri sıhhiye erleri tarafından seyyar çadır hastanelerine taşınır.*





*Gazilerin tedavi edildikleri koğuş*



*Doktor Tarık Nusret yaralı bir askeri tedavi ediyor.*



قرابہ ایاز جیسی



خداوند : قولاً درود می‌بخشم بآنها

# SEFERBER OLAN TÜRK HALKINA!

Eray SÜKÜT

(Anadolu Meslek Programı (AMP) 9-E Öğrencisi)

*“Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!  
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alını değer.  
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i...  
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...”*



**G**eçenlerde günlerden 18 Mart 2025 olduğunu gördüm. Bunu görünce Çanakkale Savaşının 110. Yıl dönümünün olduğunu fark ettim. Bu milli günde şehitlerimizin, halkımızın ve Atamızın gösterdiği mücadeleyi ve o günlerin nasıl geçtiğini araştırmak istedim. Ardından bir internet sitesine girip Çanakkale Savaşına ait kısa bir yazıyı okumaya başladım.

° 18 Mart 1915 zaferin, mutluluğun

ve zorluğun zirveye çıktığı milli bir gündür. Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1914’te I. Dünya Savaşı’na girmiş, 18 Mart 1915’te ise Çanakkale’de Osmanlı ve İtilaf Devletleri arasında büyük bir deniz savaşı yaşanmıştır. Osmanlı Ordusu, Gelibolu Yarımadası’nda siperlerde direnmiştir. Mermilerin tükendiği anda 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk, “Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum” diyerek askerlere cesaret vermiştir. Bu kah-

ramanlıkların en unutulmazlarından biri de Seyit Onbaşı’nın 215 kiloluk top mermisini sırtlayarak düşman gemisini batırmasıdır. Sonunda düşman kuvvetleri başarısız olunca çekilmek zorunda kalmıştır.

° Bu yazıyı okuduktan sonra şu şiiri söyleyesim geldi içimden:

***Kahramanlıkların sayısı nicedir,***

***Bunlar şanlı askerlerin direncidir.***

***18 Mart 2025 milli gününde;***

***Tüm Türk milleti yürekten beraberdir.***

Bugün bir milli günü anlamak ve



bir şiir yazmak beni çok mutlu etti. İnanın, ne zaman Türk milletinin içinde bulunduğu bir savaşı ve sürecini izlesem her zaman bir kere daha hayran kalıyorum. Bunu bir sözle anlatabilirim; “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi.

Türk halkı ne olursa olsun, ne gibi durumda olursa olsun zekilik, çeviklik ve gayret ile kurtulmayı becerebilen bir halktır, zira Ça-

nakkale Savaşı gibi bir savaştan çıkmayı, fethedilemez denilen İstanbul’u fetheden ve nice zorlukları imkansızlıkları başarabilen bir halktır. Fakat bu halk buralara gelebilmişse bu da Mustafa Kemal gibi nice önderlerin sayesinde. Ayrıca bu belki de Türk milletinin son savaşı olmayabilir, bize karşı gelen ve zorluk çıkartan devletler olabilir. İşte o zaman böyle milli günlerin ve zorlukların neden unutulmaması gerektiğini, özenle

ve dikkatle hafızalarına kazındığını güzel bir şekilde anlarız ve her zamankinden daha fazla avantajlı oluruz. Bize bugün Çanakkale savaşının 110. Yıl dönümünde düşen görev bu tarihimizi ve kahramanlıklarımızı taktir etmek, Seyit Onbaşı gibi kahraman askerleri, Mustafa Kemal Atatürk gibi cesur komutanları unutmamaktır. Zira bir devlet tarihiyle var olur. Nice şehitlerimize ve seferber olan Türk halkına...

